

LIEDEREN

gezongen bij gelegenheid van het

Zilveren Bruiloftsfeest

van

Ferdinand van Wersch

en

Maria Lintjens

Welkomstlied.

Wijze: Aan U, o Koning der Eeuwen.

Wees welkom hier; o Bruiloftspaar
U thans ons lied gewijd,
Komt feestgenooten met elkaar,
Zingt mee verheugd, verblijd:
Komt brengen wij op blijden toon,
De wenschen welgemeend,
En smeeken wij van 's Hemels troon,
Laat 't echtpaar lang vereend. (bis.)

Hun Echt, reeds 25 jaren oud
Zij immer hecht en sterk,
Geev' God dat eens een kroon van goud
Moog' rusten op hun werk:
Eens ruste zij op 't grijze hoofd
Van trouw en huwelijksmin:
Geen macht die hun die kroon ontroofd,
En voert ten hemel in. (bis.)

Bescherm, o God, zoo klinkt de beê,
Zoo smeekt ons blijde hart,
Deel van uw gunst hun rijk'lijk mee,
Weer van hen ramp en smart:
O, stort met milde vaderhand
Op hen Uw zegen neer,
Tot heil van Kerk en Vaderland,
Tot Godes grootere eer.

Aan het Bruidspaar.

Wijze: Wien Neerland's bloed.



Komt vrienden, heft den feestzang aan
Zingt mee uit vol gemoed,
Brenge op dit blijde zilveren feest,
Bruid en bruidegom Uw groet.
Omhoog het hart, omhoog 't lied
Omhoog, 't stijgt' immer meer
Gode dank voor dezen schoonen dag
Schept vreugde in den Heer.

Jubilarissen, treedt nader tot den disch
Ter Uwer eer bereid
Het feestelijk aanzien geeft gewis,
U vreugd en vroolijkheid
Komt, viert met ons uw vroolijk feest
Met dees familieschaar
Zooals 't nimmer is geweest
Dat wenschen we al te gaar.



Wijnlied.

Wijze: Wie in Januari geboren is.



Wat stroomt hier mild'rijk op dit feest — de Wijn!
Wat maakt ons opgeruimd van geest? — de Wijn!
Daarom, o vrienden, niet gedraald,
Maar fiks en helder uitgehaald,
Ter eere van den Wijn! (bis.)

Wat smaakt zoo heerlijk en zoo frisch! — de Wijn!
Wat is het beste van deez' disch? — de Wijn!
Daarom de flesch eens aangevat,
Dan stroomt een plas van 't heerlijk nat,
Van puiken, lekk'ren Wijn (bis.)

Inschenken.

Wat zegelt nu de vriendschap hier — de Wijn!
Wat drinken wij dus met plezier? — de Wijn!
Maar klinken dient vooraf te gaan.
Daar vriendschap bij ons blijft bestaan,
Bezgelt door den Wijn (bis.)

Klinken.

Dat klinken is het schoonst bewijs, — Hoezee!
Dat men de vriendschap stelt op prijs, — Hoezee!
En nu men thans dit lied besluit
Drinkt iedereen zijn glas eens uit,
Hoezee, Hoezee, Hoezee! (bis)



Iets voor Allen.

Wijze: Wie in Januari geboren is.



Die hier aan tafel is getrouwd, sta op,
En 't huwelijk nimmer heeft berouwd, sta op!
Gedronken op 't heil der vrouw!
In lief en leed, zoo goed en trouw!
Breng haar dien heilgroet mee! (bis.)

Elk die Papa reeds wordt genoemd, sta op!
Die reeds of haast zich Grootvaer noemt, sta op!
Omhoog het glas! leev' elk piepa,
In Saeculorum Saecula.
Hoezee! hoezee! hoezee (bis.)

Die Dochters heeft of Dochters wacht, sta op!
Bij haar bevalligheid herleeft, sta op!
Elk glas moet hier geledigd zijn.
Voor haar de fonk'lende eerewijn,
Hoezee! hoezee! hoezee! (bis.)

Al wat hier jongelui zich heet, sta op!
Die haast in 't huwelijksschuitje treedt, sta op,
Komt allen, hun een toast gebracht,
Vermeerdere eens hun nageslacht,
Als 't zand aan 't strand der zee.

Die 't met dit paartje eerlijk meent, sta op!
Die niet verdeelt, maar gaarn vereent, sta op!
Hij sluit met ons den broederkring,
Ze is 't beeld hier van vereeniging.
Van trouw bij wel en wee (bis.)